

Als je van tuinen en tuinieren houdt

GROEI & BLOEI

Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom – nr. 1 - 2024

Onze allerbeste wensen voor 2024

Allereerst wensen we onze leden een mooi, gezond en gelukkig 2024. Een jaar met heel veel klavertjes vier.

In de tuin zijn de eerste dappere sneeuwkllokjes al gesignaleerd en ook een winterakonietje. We duimen dat de tulpen en alliums dit natuurgeweld hebben overleefd en over een paar maanden vrolijk bloeien.



foto Marijke Kraaijeveld



foto: Joep van Steen



foto Carla Hupjé

Lezing over de tuinen van Paleis Het Loo op donderdag 18 januari

Aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a in Spankeren. De lezing is gratis bij te wonen voor leden, niet leden betalen € 4,--.

In 1684 kochten Stadhouders Prins Willem III en zijn vrouw Mary het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo nabij Apeldoorn. Apeldoorn was toen nog een bescheiden dorp op de Veluwe heide. In 1985 kon er met de bouw van een nieuw jachtslot worden begonnen, en dat was al in 1686 gereed.



De reden om Het Loo juist op deze plek te bouwen, was het aanzienlijke hoogteverschil in de omgeving, waardoor het mogelijk was om de tuinen te kunnen voorzien van fontein en waterwerken. De grootse tuinaanleg was minstens zo belangrijk als het gebouw. Willem zei wel eens 'Ik heb twee passies, de jacht en de tuinarchitectuur'.

Veel veranderde er na 1689, toen Willem en Mary Koning en Koningin van Groot-Brittannië werden. Het Loo werd aanzienlijk vergroot, het

paleis met vier paviljoens, en de moestuinen werden verplaatst en omgevormd tot de Boven tuin, met als centraal pronkstuk de 'Koningssprong', destijds de hoogste fontein van Europa.

In het begin van de 19^{de} eeuw is de tuin, na een periode van verwaarlozing, afgedekt met zand, en daarop is een park in landschapsstijl aangelegd. Toe de Koninklijke familie begin jaren '70 afzag van het gebruik van het paleis, is besloten om het te restaureren en een museale bestemming te geven. Na een stevige discussie zijn paleis en tuinen gerestaureerd en opnieuw aangelegd in de 17^{de} eeuwse stijl.

Over de heraanleg van de tuinen, en wat daaraan voorafging, zal ik meer vertellen. We waren destijds de eerste historische tuin in Europa waar weer gebruik werd gemaakt van een authentieke beplanting. Ook daarover is veel te vertellen. De restauratie was klaar in 1984 en werd in juni van dat jaar feestelijk door Koningin Beatrix geopend. Het onderhoud van deze ingewikkelde tuin was vanaf het begin een uitdaging en we hebben daarin veel zelf moeten leren en ontdekken.

Tuinen, ook paleistuinen, hebben na 25 jaar groot onderhoud nodig, en dat was ook op Het Loo het geval. Dat resulteerde vanaf 2008 zelfs in een heraanleg in fases van de tuinen. Dat was ook het moment om de reconstructie uit de jaren '80 nog eens kritisch te bekijken. Dat heeft toch veel aanpassingen en nieuwe inzichten opgeleverd.

In 2008 sloeg de gevreesde buxus-ziekte toe, waardoor we moesten zoeken naar alternatieven. Over die zoektocht en het resultaat daarvan zal ik meer vertellen. Het Loo is groter dan de baroktuin van zeven hectare, het prachtige 'Koninklijk Park' is maar liefst 650 hectare groot en daar valt ook wel wat over te vertellen.

Speciale aandacht voor het 'Hof te Dieren', ook oud Oranje-bezit, met fraaie tuinen. Over de hele Veluwe liet Willem III jachtwegen aanleggen zodat hij snel met z'n jachtstoeten over de Veluwe kon trekken. Die paden zijn soms nog goed te herkennen, of zijn later uitgegroeid tot doorgaande wegen.

Genoeg te vertellen over Het Loo en z'n Koninklijke bewoners.

Wat is er nou leuker dan een hele plant te zien groeien uit een klein zaadje? Snuffel eens lekker in de enorme lijst zaadjes die de zaaiclub heeft verzameld en met u wil delen.

Veel bloemen, nog meer zaden! Door de zaaiclub is er uitgebreid verzameld. Zoals je zult herkennen, is er veel te veel om zelf uit te zaaien. Daarom hebben we een gevarieerde lijst van ruim 200 soorten opgesteld voor wie ook enthousiast planten wil kweken. Klik [hier](#) om naar de zadenlijst te gaan.



Als je wat zaden wil hebben, stuur dan voor 31 januari een mailtje naar veluwezoozaden@gmail.com, met daarin de nummers van de soorten die je graag wil. De zaden zijn helemaal gratis, maar als er veel vraag is, dan kan het zijn dat een soort niet meer beschikbaar is. De zaden kunnen eind februari afgehaald worden in Dieren. Verdere informatie hierover volgt via de mail.

12 januari 2024